

## Aan het noordzeestrand

Ik heb op zee m'n leven lang gevaren  
M'n vissersdorp ligt aan het noordzeestrand  
Ik win m'n brood met zwalpen op de baren  
Toch denk ik vaak, m'n rijkdom ligt aan land

### Refrein

*Waar het lied der branding ruist bij dag en nacht  
Waar 't vertrouwde huisje altijd op me wacht  
Waar de meeuwen schreeuwen boven 't golfgeruis  
Daar ben ik geboren, daar voel ik me thuis  
Waar de klokken luiden visser vaar naar huis  
Daar ben ik geboren, daar voel ik me thuis*

Ik voel me klein, wanneer de stormen huilen  
door't zwiepend want, belust op zwakke buit  
Maar voor geen geld ter wereld wil ik ruilen  
M'n vrij bestaan, als koning op m'n schuit

### Refrein x 1