

Amsterdamse medley

Als de lente komt dan stuur ik jou

Tulpen uit Amsterdam

Als de lente komt pluk ik voor jou

Tulpen uit Amsterdam

Als ik weder kom dan breng ik jou

Tulpen uit Amsterdam

Duizend gele, duizend rooie

Wensen jou het allermooiste

Wat mijn mond niet zeggen kan

Zeggen tulpen uit Amsterdam

Oh Johnny, zing een liedje voor mij alleen

Oh Johnny, want voor mij ben je nummer een

Zing een lied met een lach en een traan

In je stem klinkt de hele Jordaan

Oh oh oh Johnny, zing een liedje voor mij alleen

Oh Johnny, zing het zacht voor je heen

Dan voel ik spontaan, mijn hart open gaan

Oh Johnny, voor onze Jordaan

Een- pik-ke-tanissie gaat er altijd in

Een pikketanissie maak je blij van zin

Ik heb geen trek in zo'n franse Pernod

Dat witte spul krijg je van me cadeau

En ook die Deense aquavit

Die drink ik van me leven niet

In plaats van wodka of aan de gin

Een pikketanissie, een pikketanissie,

Een pikketanissie dat gaat er altijd in.

Oh sabberiosieja sabberi jee jee jee holadio
Oh sabberiosieja sabberi jee jee jee holadio
Oh sabberiosieja sabberi jee jee jee holadio
Oh sabberiosieja sabberi jee jee jee holadio

[Muzikanten intermezzo]

Geef mij maar Amsterdam
Dat is mooier dan Parijs
Geef mij maar Amsterdam
Mijn Mokums paradijs
Geef mij maar Amsterdam
Met zijn Amstel en het IJ
Want in Mokum ben ik rijk
En gelukkig tegelijk
Geef mij maar Amsterdam.