

De Zilveren Vloot

Heb je van de Zilveren Vloot wel gehoord,
De Zilveren Vloot van Spanje?
Die had er veel Spaanse matten aan boord
en appeltjes van Oranje!

Refrein:

*Piet Hein!, Piet Hein!, Piet Hein, zijn naam is klein.
Zijn daden bennen groot, Zijn daden bennen groot.
Die heeft gewonnen de Zilveren Vloot
Die heeft gewonnen, gewonnen de Zilveren Vloot
Die heeft gewonnen de Zilveren Vloot!*

Sprak toen niet Piet Hein met een aalwaerig woord:
"Wel jongetjes van Oranje,
kom, klim'reis aan dit en dat Spaansche boord
en rol me de matten van Spanje!"

Refrein x 1

Klommen niet de jongens als katten in't want
en vochten ze niet als leeuwen?
Ze maakten de Spanjers duchtig te schand'
Tot in Spanje klonk hun schreeuwen.

Refrein x 1

Kwam er nu nog eenmaal zo'n Zilveren Vloot,
zeg zou jelui nog zo kloppen?
Of zoudt gij u veilig en wel buiten schoot
maar stil in je hangmat stoppen?

"Wel, Neerlands bloed, dat bloed heeft nog wel moed!"
Al bennen we niet groot, al bennen we niet groot
We zouën winnen de Zilveren Vloot!
We zouën winnen, ja winnen, de Zilveren Vloot!