

## Het lied van de ijssel

Aan d'oever van de IJssel staat een veerhuis  
Daar woon' een meisje, Greetje is haar naam  
U zult haar daar helaas niet meer ontmoeten  
Want Amor heeft ook hier zijn werk gedaan  
U zult haar daar helaas niet meer ontmoeten  
Want Amor heeft ook hier zijn werk gedaan

De hele dag voer zij de mensen over  
Ze deed haar werk met opgewekt gezicht  
Haar heldere lach klonk vrolijk over 't water  
En iedereen hield van het lieve wicht  
Haar heldere lach klonk vrolijk over 't water  
En iedereen hield van het lieve wicht

Een schipper, die geregeld daar voorbij voer  
Heeft met zijn lied het blonde kind bekoord  
Op zek're dag liet hij het anker vallen  
En nam zijn Greet voor altijd mee aan boord  
Op zek're dag liet hij het anker vallen  
En nam zijn Greet voor altijd mee aan boord

Nu vaart ze blij met hem langs verre kusten  
Ze nam voor altijd afscheid van de pont  
In het veerhuis woont sindsdien een ander meisje  
Dat wacht, tot ook voor haar een schipper komt  
In het veerhuis woont sindsdien een ander meisje  
Dat wacht, tot ook voor haar een schipper komt