

## Schuif maar aan en dein maar mee

### Refrein

*Schuif maar aan en dein maar mee,  
Op de golven van de zee,  
Ouwe nipper met je klipper,  
En je glaasje schipperbitter.*

Alle hens in de kajuit,  
Stampen wij het zeegat uit,  
Negen knopen slaat de klok,  
Maatje, reef de helmstok,  
Geef de kluiverboom 'n zwiep,  
Want je steekt zes glazen diep...

### Refrein x 1

Kap de zeilen, roef in top,  
Gijp het zwaard en ruim het sop,  
Hijs de mast en puts de loef,  
Veeg het anker, vier de schroef,  
Kruiken open, luiken dicht,  
Als je straks voor Pampus ligt...

### Refrein x 1

Foei, hoe suffig staat gij daar,  
Zijt gij niet van zessen klaar.  
Wakk're jongens, stoere bincken  
Maar de schuit begint te zinken.  
Komt er in de krant te staan:  
Schip met man en kruik vergaan..!