

Tabé, ouwe reus

Refrein

Tabé ouwe reus, helaas is je einde gekomen

Je zal nu voor de laatste keer

de haven binnen stomen.

Tabé ouwe reus, je mag het heus wel weten

Dat ieder die jou heeft bemand

je nimmer zal vergeten.

Jij was een mooi zeewaardig schip,
geen storm heeft je ooit kunnen deren
eens kwam je na een zware bries
weer aan de kade meren.

Nu raak je echter uit de tijd
de reder gaat jou nu verkopen
Er zit voor hem niets anders op
dan jou te laten slopen.

Refrein x 1

Jij was een heel gelukkig schip,
want zelfs in de moeilijkste jaren,
ontkwam je toch weer ied're keer,
aan ernstige gevaren.

Je bracht soms rare vrachten heen,
dat zullen we echt niet vermelden.
Maar later bracht je minder weg,
de jaren gingen tellen.

Refrein x 1