

West Zuid-West van Ameland

West Zuid-West van Ameland,
daar ligt een kolkje diep.
Daar vangt men schol en schellevis,
maar mooie meisjes niet.

Refrein:

*Hoog is de zolder,
Laag is de vloer,
Mooi is het meisje,
Maar lelijk is d'r moer.*

Hoog zuid-hoog van Ameland,
de ballast, die ligt droog.
Maar onder op de grond, ja grond,
is hij zo nat als stront.

Refrein x 1

Toen'k laatst van Suriname kwam,
zag ik van ver een schip.
Ik dacht, dat het aan de wolken hing,
maar het zat al op een klip.

Refrein x 1

En op die klip daar zat een koe,
een wonderbare koe,
die alle maanden kalven moest,
het was er naar aan toe.

Refrein x 1

Het was een vruchtbaar jaar dat jaar,
het was een vruchtbaar jaar.
Dat alle vrouwen baarden
en ik de vader waar.

Refrein x 2